

# Klinkerlink

## Sinterklaas

Vorige week woensdag kwam hij dan eindelijk op school. Sinterklaas. Zittend in een bakfiets kwam hij aanfietsen aan de achterkant van de school. Sint en zijn 4 pieten hebben een hele fijne dag gehad op Klinkers.

Van te voren hadden de kinderen flink met oma Piet gecommuniceerd en er zo voor gezorgd dat ze aan het eind van de middag toch nog op Klinkers kon zijn. Met dank aan stewardess Katja die oma een prima begeleiding heeft gegeven in het vliegtuig van Spanje naar Nederland.

In unit 3 en 4 hebben de kinderen Sint een handje geholpen door elkaar te verrassen met een zelfgemaakte surprise. Wat is er hard gewerkt door alle kinderen en hun ouders!



## Klinkers-shirts

Een aantal jaar geleden heeft de OR van Klinkers een grote investering gedaan door een heleboel blauwe shirtjes, met het logo van de school, aan te schaffen.

Deze shirtjes worden regelmatig gebruikt wanneer kinderen van school mee doen aan een school-sport-toernooi. We merken dat we niet alle shirtjes na afloop terug krijgen. Wellicht is er per ongeluk een shirtje bij uw kind in de kast terecht gekomen.

Graag ontvangen wij alle shirtjes (schoon) weer terug. U kunt ze inleveren bij de thuisgroepleerkracht, Freddy of Pim.



### In dit nummer:

Sinterklaas .....	1
Klinkers shirts .....	1
Kerstviering .....	2
Typetuin .....	3
Even voorstellen .....	3



### Op de kalender:

**20-12 kerstviering**

**Afsluiting KC 3**

**24-12 kerstvakantie  
t/m 4 januari**

**08-01 opening KC 4**

## Het buitenlokaal

Misschien heeft u ze al zien liggen, grote boomstammen, op het veldje aan de overkant van de school. Deze boomstammen hebben we gekregen van de gemeente en kunnen wij gaan gebruiken als buitenlokaal en extra speelruimte in de pauzes.

## Kerst op Klinkers

Afgelopen vrijdag is de school helemaal in kerstsfeer gebracht door ouders van de OR en ouders die niet in de OR zitten maar wel wilden helpen. Dames, bedankt hiervoor, de school ziet er weer prachtig uit!

Dit jaar vieren wij Kerst op Klinkers op **donderdag 20 december**. De kinderen gaan die dag tot 12:30 uur naar school. Aan het eind van de middag gaan om 16:55 uur de deuren weer open en we verwachten dat het feest rond 19.00 afgelopen is.

We vieren kerstavond dit jaar met een kerstdiner in de thuisgroep en daarna gaan we met de hele school een lichtjesticht lopen door de wijk.

Voor het kerstdiner maakt elk kind 5 of 6 hapjes. Hiervoor komt een intekenlijst op de klassendeur te hangen. De hapjes worden 's avonds meegebracht naar school. We vragen u om ook voor een bord, beker en bestek te zorgen.

Alle ouders zijn tijdens het kerstdiner van de kinderen welkom in de hal van de school om daar gezamenlijk te genieten van een kopje warme chocomel of koffie en thee. Wilt u daar iets lekkers bij, dan mag u dat natuurlijk altijd meebrengen. Ons café is geopend van 16.55 tot 17.45 uur.

Na het eten gaan wij in twee routes een lichtjesticht lopen. Unit 1 en 2 lopen samen en unit 3 en 4 lopen ook samen. Elke thuisgroep wordt begeleid door de leerkracht en de klassenouders.

Zelf kunt u op die avond een plekje langs de route kiezen. Op een later moment laten wij u weten hoe de twee routes er uit gaan zien.

Alle kinderen gaan op school een lampion knutselen. Wij willen u vragen om uw kind een lampionstokje mee naar school te geven zodat de lampionnen mooi verlicht zijn. Het stokje kan in de loop van de week van de kerstviering meegegeven worden, voorzien van de naam van uw kind.

Om de tocht nog sfeervoller te maken mag uw kind 's avonds versierd met lichtjes naar school komen, die versiering draagt uw kind dan ook tijdens de tocht.

Voor verdere info over deze avond ontvangt u van ons nog een mail, houd dus de komende week uw mailbox in de gaten.

Met vriendelijke groet,  
de kerstwerkgroep!



## Herinnering: Typetuin start weer in maart.

Voor degenen die de informatiebrief van de Typetuin over het hoofd hebben gezien, hierbij een korte reminder. In maart 2019 gaat er weer een groepscursus van start bij ons op school. De Typetuin leert kinderen blind en met 10 vingers typen.

<b>Startdatum:</b> vrij 15-3-2019
<b>Lestijd:</b> 13.15 tot 14.15 uur
<b>Leslocatie:</b> BS Klinkers

Tot 2 januari 2019 geldt bovendien een aantrekkelijke vroegboekorting.

Meer informatie of meteen inschrijven? Ga naar [www.typetuin.nl](http://www.typetuin.nl) of mail je vraag naar [support@typetuin.nl](mailto:support@typetuin.nl)



**Wij wensen  
iedereen fijne  
feestdagen en alles  
wat fijn is voor  
2019!**

**Geniet van de  
kerstvakantie en  
van elkaar!**

## Donderdag 20 december 2018 : kerstviering

### Even voorstellen

Hallo allemaal!

Mijn naam is Imke Cranenburg. Ik ben 26 jaar en ik ben net gaan samenwonen met mijn vriend en mijn twee hondjes in Tilburg.

Ik ben vorig schooljaar afgestudeerd aan de PABO te Breda en ik heb er erg veel zin in om als juffrouw voor de klas te staan. Ik ben na de herfstvakantie als schil (invaller) bij Xpect Primair begonnen en nu ben ik samen met Ineke de nieuwe juf van Aventurijn op donderdag en vrijdag. Omdat ik als invaller werk, kan het zijn dat jullie mij ook wel eens voor een andere groep zien staan.

Sinds kort ben ik begonnen met aqua bootcamp en verder vind ik het leuk om in mijn vrije tijd naar de bioscoop te gaan of een lekker hapje te eten.

Mochten jullie meer van mij willen weten dan hoor ik dat graag.

Groetjes!

